

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ

Ελευθερίου Λ. Βέτσιου Δρος Πανεπ. Θεσσαλονίκης

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ 2002
220 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΗΛΙΑΣ Δ. ΜΠΑΚΟΣ
ΕΚΔΟΣΗ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΤΗΣ & ΔΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΑΘΗΝΑ - ΑΡΤΑ 2003

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Ελευθερίου Λ. Βέτσιου Δρος Πανεπ. Θεσσαλονίκης

Στην εισήγηση που ακολουθεί θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω τη δράση του Γ. Καραϊσκάκη στον ηπειρωτικό χώρο από την παιδική του ηλικία μέχρι και τα χρόνια της επανάστασης.

Όπως είναι γνωστό ο Γ. Καραϊσκάκης, πρων φιχτεί στον απελευθερωτικό αγώνα, χρειάστηκε ν' αντιπαλέψει πρώτα με τη μοίρα του, μέχρις ότου γίνει ο κορυφαίος αγωνιστής του Εικοσιένα, ο «Αχιλλέας της Ρωμιοσύνης» όπως εύστοχα τον αποκάλεσε ο Κ. Παλαμάς.¹ Γεννημένος στην ορεινή επαρχία της Άρτας² νόθος και ορφανός από μικρός, φτωχός και κατατρεγμένος, με το στίγμα της άνομης καταγωγής του που του το χτυπούσαν ολοένα οι γύρω του, πάσχιζε να βρει το δρόμο του, να γνωρίσει τον εαυτό του. Μπάσταρδο, νόθο, γύφτο, οι λέξεις που ηχούσαν συχνά στ' αυτιά του και έδειχναν τη σκληρότητα του κόσμου. Κι αυτός τρυφερό παιδί ακόμη προσπαθούσε ν' αντέξει, να σταθεί στα πόδια του με τη δύναμη-με ποιά δύναμη άραγε;- με τη δύναμη που γεννάει η απελπισία.

Η ενηλικίωση του Γ. Καραϊσκάκη συνδέεται με την περίοδο της κυριαρχίας του Αλή Πασά, αλλά και με τη δράση της ομάδας ενόπλων του Κατσαντώνη. Η καταγωγή του από τα περιβάλλοντα των ενόπλων, ο Αλή Πασάς και ο Κατσαντώνης οριοθετούν τη δράση του έως τα χρόνια της Επανάστασης. Οι πληροφορίες πού έχουμε για τη ζωή του, όμως, την περίοδο αυτή είναι λιγοστές, αποσπασματικές και συχνά σκιάζονται από τη μυθοπλασία και τις προφορικές μαρτυρίες.

Γνωρίζουμε ωστόσο ότι από νεαρή ηλικία εντάχθηκε στα αρματολικά σώματα των Αγράφων που διεξήγαγαν αγώνες κατά των μπουλουκμπασήδων του Αλή Πασά. Σε μιά από τις συγκρούσεις με στρατιωτικό σώμα του Αλή ο Καραϊσκάκης συνελήφθη, αλλά ο Αλή Πασάς είτε γιατί γνώριζε τη μητέρα του, είτε γιατί είχε το χάρισμα να ξεχωρίζει ποιά άτομα θα ήταν χρήσιμα γι' αυτόν, δέν τον σκότωσε, αλλά τον φυλάκισε για σωφρονισμό. Ο Αλή Πασάς λίγο αργότερα, εκτιμώντας τις ικανότητές του, τον προσέλαβε στην υπηρεσία του και το 1798 ο Καραϊσκάκης τον ακολούθησε στην εκστρατεία εναντίον του αποστάτη Πασά τού Βιδινίου Πασβάνογλου, που είχε οργανώσει ο σουλτάνος Σελίμ Γ'. Στην εκστρατεία αυτή σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες ο

Καραϊσκάκης «άφησε τον Αλή Πασά κι εγύρισε στον Πασβάντογλου κλεισθείς εις το Βιδίνι μήνας τρεις και δια να μη γνωρισθεί ότι ήτο Χριστιανός μετωνομάσθη Καράλής. Όταν όμως εβγήκε από το κάστρον και τον έβαλε εις το χέρι ο Αλή Πασάς τον έστρωσεν εις τον φάλαγγα και του έδωκεν εις τα ποδάρια ξυλιές χίλιες» ενώ σύμφωνα με κάποιες άλλες, πιο κοντά στην πραγματικότητα μαρτυρίες, ο Καραϊσκάκης «έφυγε στον Πασβάντογλου με την άδεια του Αλή Πασά, δηλ. ο ίδιος θα του τη ζήτησε, κι ο Αλής τον άφησε να πάει, να ιδεί και να γυρίσει, νά τον πληροφορήσει».³ Η εκστρατεία του Αλή Πασά εναντίον του Πασβάντογλου δεν κράτησε πολύ χρονικό διάστημα, καθώς η κατάκτηση της Πρέβεζας, αλλά και άλλων ηπειρωτικῶν θέσεων από τα γαλλικά στρατεύματα του Ναπολέοντα τον ανάγκασε να γυρίσει στα Γιάννενα και να οργανώσει επίθεση εναντίον των Γάλλων πού είχε ως αποτέλεσμα την ανάκτηση όλων των ηπειρωτικῶν εδαφών από τον Αλή.⁴ Στην επίθεση αυτή εναντίον των Γάλλων στην Πρέβεζα πιθανότατα ἔλαβε μέρος και ο Γ. Καραϊσκάκης.⁵

Το 1805 ο Γ. Καραϊσκάκης φεύγει από την αυλή του Αλή Πασά και ενσωματώνεται στο σώμα των ενόπλων του περίφημου κλεφταρματολού Κατσαντώνη που δρούσε στα Άγραφα. Κατά τον κλέφτικο νόμο που επικρατούσε εκείνο τον καιρό, όπως κάθε νεοφερμένος σε κλέφτικο νταΐφα έπρεπε πρώτα να ξεκινήσει από βοηθητικές δουλειές, έτσι κι ο Καραϊσκάκης θα πέρασε από του ψυχογοιού το στάδιο, μα όχι για πολύ καιρό.⁶ «Τολμηρός και φιλότιμος, όπως γράφει ο Δ. Αινιάν, δεν άργησε να γνωστοποιήσει δια των πράξεων του τα προτερήματα του και να νομίζεται ως εις της πρώτης τάξεως (πέρατο παλήκαρον)».⁷ Αυτός μάλιστα λέγεται ότι σκότωσε τον αγαπητό του Αλή Πασά Αλβανό οπλαρχηγό Βεληγκέκα, στον οποίο είχε ανατεθεί η εξόντωση των κλεφτών που δρούσαν στα Άγραφα.⁸ Αλλά, όπως αναφέρει και ο Κ.Δ. Παπαρρηγόπουλος, «οιαδήποτε και αν ήτο η ανδρεία των αντιπάλων του σατράπου των Ιωαννίνων, δυσκόλως ηδύνατο να κατισχύσει της πονηρίας και της καθ' εκάστην προηγουμένης αυτού ισχύος... Ο Κατσαντώνης συνελήφθη δια προδοσίας και έλαβεν εις Ιωάννινα σκληρότατον θάνατον, σφυρηλατηθέντων πάντων των οστέων αυτού». Λίγα χρόνια αργότερα δολοφονείται και «ο ενάμιλλος αυτού αδελφός Λεπενιώτης»⁹ με τον οποίον ο Γ. Καραϊσκάκης συνέχισε τη δράση του στα βουνά των Αγράφων.

Η εξόντωση της ομάδας του Κατσαντώνη οδήγησε τον Καραϊσκάκη, όπως και άλλους ενόπλους της ομάδας με αρχηγό τον Τσόγκα, στο να «προσκυνήσουν» τον Αλή Πασά. Όταν, μάλιστα, τον έφεραν μπροστά

στον Αλή Πασά και ερωτήθηκε απ' αυτόν. «Τι θέλεις να σε κάνω, μωρέ Καραϊσκάκη;» ο Καραϊσκάκης απάντησε εύστοχα: «Αν με γνωρίζεις άξιον δι' αφέντην, κάμε με αφέντην, αν με γνωρίζεις άξιον δι' υπηρέτην (χουμπικιάρην), κάμε με υπηρέτην· αν με γνωρίζεις ανάξιον του παντός, ρώψε με εις τον γιαλόν της λίμνης των Ιωαννίνων».¹⁰ Θαυμάζοντας ο Αλή Πασάς για μια ακόμη φορά τό θάρρος και την παροδησία του Καραϊσκάκη και εκτιμώντας τον χαρακτήρα του τον εντάσσει στους σωματοφύλακές του. Εκεί, κοντά στον Αλή, ο Καραϊσκάκης παίρνει τα μεγάλα μαθήματα της στρατιωτικής τέχνης και σπουδάζει, από κοντά, τους αυριανούς αντιπάλους του. Την ίδια εποχή στα Γιάννενα βρίσκονται μιαζεμένοι οι περισσότεροι από τους ήρωες που διέπρεψαν αργότερα στον μεγάλο αγώνα, όπως ο Ανδρούτσος, ο Διάκος, ο Γκούρας, ο Μπότσαρης, ο Πανουργιάς, και πολιτικοί, όπως ο Νούτσος, ο Κωλέττης κ.ά. Με μερικούς από αυτούς, όπως ο Οδυσσέας Ανδρούτσος και ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Καραϊσκάκης συνδέεται με μεγάλη φιλία. Στη διάρκεια της εκεί παραμονής του παντρεύτηκε τη Γκόλφω Ψαρογιαννοπούλου μια όμιορφη γυναίκα από το Πιατόπουλο του Βάλτου, με την οποία απόκτησε δύο γιούς και δύο θυγατέρες.¹¹

Το 1818 η Πύλη εναντιώθηκε στην πολιτική του Αλή Πασά και το 1820 τον κήρυξε εχθρό του Σουλτάνου. Τα σουλτανικά στρατεύματα με τον Ισμαήλ Πασάμπετη στην αρχή και τον Χουρσίτ Πασά αργότερα πολιορκούν τα Γιάννενα. Ο Καραϊσκάκης, αρχικά, συμπτολεμεί με τον Αλή εναντίον των σουλτανικών στρατευμάτων, αλλά αργότερα τον εγκαταλείπει και συνεργάζεται με τους διώκτες του.¹²

Το γεγονός όμως που θα επιδράσει καταλυτικά στην προσωπικότητα του Καραϊσκάκη, θα δώσει διέξοδο στη ηφαιστειακή οργή των παιδικών του χρόνων και θα τον οδηγήσει στις πιο ψηλές κορφές της δόξας και της καταξίωσης είναι η μύηση του στα 1819 στη Φιλική Εταιρεία. Από δύο και πέρα, όλη του η πορεία και όλες του οι ενέργειες μέχρι το θάνατό του δείχνουν άνθρωπο με βαθιά συναίσθηση του χρέους και της αποστολής απέναντι στην καθημαγμένη και τυραννισμένη πατρίδα.¹³

Έτσι το χειμώνα του 1820, αφου πάρει με τρόπο τη φαμίλια του από τα πολιορκούμενα Γιάννενα και την ασφαλίσει στον Κάλαμο ο Καραϊσκάκης περνά στη Λευκάδα και παίρνει μέρος στη σύσκεψη των Φιλικών οπλαργών της Στερεάς. Το θέμα που συζητήθηκε στη σύσκεψη ήταν οι προετοιμασίες που έπρεπε να γίνουν για να ξεσηκωθεί η Στερεά Ελλάδα.¹⁴ Αργότερα, όπως αναφέρει ο Δ. Αινιάν, «μετέβη εις Βόνιτσαν, όπου επροσπάθησε να κινήσει τους κατοίκους εις επανάστασιν κατά των τούρκων, Αλλ' επειδή δεν

εκρίθη εύλογον ακόμη δια να κινηθεί εις τα óπλα η επαρχία αυτή, ο Καραϊσκάκης μετέβη εις Τσομέρκα, και συνεννοηθείς με τον Κοτυλίδαν ἔκαμε πρώτος επαναστάσεως κίνημα κατά των Τούρκων, καθ' ην εποχήν και ο Οδυσσεύς εκτύπησεν εις Τατάρων ταχυδόμους τινάς Τούρκους διευθυνομένους εις Ιωάννινα. Διεδόθη τάχιστα και εις τας λοιπάς επαρχίας το παραδειγμα, και αμέσως μέρος μεν Ελλήνων κατέλαβον την θέσιν του Μακρυνόρος, μέρος δε εκτύπησαν το Βραχώρι, και άλλοι την Βόνιτσαν. Ο Καραϊσκάκης διευθύνθη ἐπειτα εις Μακρυνόρος όπου και τοποθετηθείς συμμιμετέσχε των εκεί γενομένων αγώνων, εις ἑναν εκ των οποίων, γενόμενον πλησίον εις Κομπότι, επληγώθη..., καταφρονήσας περισσότερον από ό,τι ἐπρεπε των κίνδυνον».15.

Ο Καραϊσκάκης έλαβε στη συνέχεια μέρος στην πολιορκία της Άρτας το Νοέμβριο του 1821 στο πλευρό του Μάρκου Μπότσαρη. Την Άρτα την υπεράσπιξαν τότε πέντε χιλιάδες Τούρκοι, ιππικό και πυροβολικό. Η πολιορκία της πόλης κράτησε δεκαέξι μέρες και στη διάρκεια των επιθέσεων που δέχθηκαν οι τούρκοι ο Μάρκος Μπότσαρης και ο Γ. Καραϊσκάκης είχαν φτάσει ένα βήμα πριν την απελευθέρωσή της. Δυστυχώς, όμως, η πολιορκία δεν είχε αίσια έκβαση για τους Έλληνες, αλλά η μάχη της Άρτας βάρυνεν πολύ στην όλη εξέλιξη του εθνικού μας αγώνα.16 Στις μάχες αυτές, πάντως, φαίνεται ότι ο Καραϊσκάκης είχε την ευκαιρία να συγκροτήσει τη δική του ένοπλη ομάδα, πιθανώς με τη συνδρομή των συγγενών- συμμάχων του.¹⁷

Αυτή είναι εν συντομίᾳ η δράση του Γ. Καραϊσκάκη στον ηπειρωτικό χώρο μέχρι το 1822 περίπου. Στη συνέχεια πρωτοστατεί ως Αρχιστράτηγος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας σε πολλές και σημαντικές μάχες καθοριστικές για το μέλλον της Επανάστασης, δείχνοντας τις απαράμιλλες ικανότητές του.

Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε ότι ο Γ. Καραϊσκάκης, σήμερα, κατεβαίνει μέσα από το χρόνο ως θεματοφύλακας αξιών και προσδοκιών του έθνους μας. Συνδέει το παρόν με το παρελθόν, την ατομική με την ιστορική αγρυπνία. Ας τον θέσουμε, λοιπόν, στο πιο υψηλό βάθρο της ιστορικής μας συνείδησης, γιατί σίγουρα ο τόπος μας, ιδιαίτερα σήμερα, χρειάζεται τέτοιους θεματοφύλακες που θα αναλώσουν τις δυνάμεις τους για την ανύψωση του έθνους μας.

Υποσημειώσεις

1. Από τα Δεκατετράστιχα του Κ. Παλαμά.

2. Για την καταγωγή του Γ. Καραϊσκάκη βλ. σχετ. την εργασία του Η.Δ. Μπάκου, *Συμβολή στο πρόβλημα της καταγωγής του Γ. Καραϊσκάκη*, Αθήνα 1997, Επίσης βλ. Ν. Ντασκαγιάννη, *Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης και η αληθής γενέτειρα αυτού*, στο: *Ιστορικόν Λεύκωμα Άρτης*, Άρτα 1971, σσ. 70-72.
3. Γ. Βλαχογιάννη, *Καραϊσκάκης-Βιογραφική αρχειακή μελέτη*. Βιβλιόπωλετον της Εστίας, σσ. 181-182.
4. Βλ. Δ. Φωτιάδη, *Καραϊσκάκης*, Εκδ. οίκος «Σ.Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ» σσ. 51-58. Θ. Ηλ. Πέτρου, *Καραϊσκάκης (Από τη σπηλιά του Μαυρομματιού στην άφθαρτη δόξα)*, Αθήναι 1973, σ. 47.
5. Βλ. Γ. Βλαχογιάννη, ό.π. σ. 196.
6. Βλ. Θ. Ηλ. Πέτρου, ό.π. σ. 49.
7. Βλ. Δ. Αινιάν, *Ο Καραϊσκάκης, Επιμέλεια Ι.Κ. Μαζαράκης*, Αινιάν, α' έκδ. Χαλκίδα 1834, φωτοτυπική ανατύπωση, εκδ. Ερμής, Αθήναι 1974, σ. 6.
8. Βλ. Κ.Δ. Παπαρρηγοπούλου, *Γεώργιος Καραϊσκάκης*, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 25. Θ. Ηλ. Πέτρου, ό.π. σσ. 51.
9. Βλ. Κ.Δ. Παπαρρηγοπούλου, ό.π. σ. 25.
10. Βλ. Κ.Δ. Παπαρρηγοπούλου, ό.π. σ. 26.
11. Βλ. Δ. Φωτιάδη, ό.π. σσ. 112-115,
12. Βλ. Δ. Φωτιάδη, *Η Επανάσταση του 21, τ. I*. Εκδ. Οίκος Ν. Βότση, Αθήναι 1977, σ. 344.
13. Βλ. Δ. Τσιαμάλα, *Γεώργιος Καραϊσκάκης- Ο Έλληνας Ιστοριογνωσία*, τεύχ. 35. (Μάρτιος 2001), σ. 23.
14. Βλ. Ε. Αλαμανή, *Γεγονότα, ενέργειες και αποφάσεις κατά τους τελευταίους μήνες πριν την επανάσταση*, *Ιστορία του Ελληνικού Έθνους*. Εκδοτική Αθηνών, Αθήναι 1975, τ. 12. σ. 79.
15. Βλ. Δ. Αινιάν, ό.π. σ. 7. Ν. Παπανικολάου, *Η μάχη της Λιαγκάδας*, «*Σκουφάς*» τ. Α-Β (1955-1962), σ. 33. Για τις μάχες στη Δυτική Ελλάδα βλ. επίσης, Σ. Τρικούπη, *Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως*, τ. I. Εκδ. Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη, Αθήναι 1993, σσ. 243-258.
16. Βλ. σχετ. Γ. Τσούτσινον, «*Η μάχη της Άρτας*» (με σύντομη αναδρομή στο Δεσποτάτο και την Τουρκοχρατία), *Ηπειρωτική Εστία, Ιωάννινα* (Οκτώβριος 1971), σσ. 356/840-367/851.
17. Βλ. Δ. Τζάκη, *Από Κλέφτης...«Ρούμελης Βαλέση»*, *Ιστορικά/ Ελευθεροτυπία*, τεύχ. 128, σσ. 19-20.