

δρυμός

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΟΧΙ

Το σχέδιο νόμου της με το κωδικό όνομα "Καλλικράτης" αποτελεί τη διοικητική αναδιάρθρωση που προωθεί η κυβέρνηση. Ένα μεγάλο κομμάτι του νομοσχεδίου αποτελεί το κομμάτι που αφορά στα διοικητικά όρια και τις συνενώσεις των νέων δήμων. Γενική φιλοσοφία της αναδιάρθρωσης αυτής είναι η συνένωση των "Καποδιστριακών" δήμων σε μεγαλύτερους και η μεταφορά πολλών αρμοδιοτήτων από τον κρατικό μηχανισμό στην αυτοδιοίκηση. Έτσι έχουν τεθεί κάποιες προϋποθέσεις στις συνενώσεις που αποτελούν προαπαιτούμενα για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι δήμοι θα πληρούν τις προϋποθέσεις που θέλει η κυβέρνηση.

Τα σενάρια και το παρασκήνιο για το δήμο μας

Από νωρίς άρχισαν να ακούγονται τα σενάρια για το δήμο μας και το επικατέστερο ήταν αυτό για τη συνένωση με το δήμο Λαγκαδά. Με μικρότερες περιπτώσεις μελετούνταν και το σενάριο της συνένωσης των δήμων Ασπρού, Λαζανά και Μυγδονίας. Εποι, και με το δεδομένο ότι η βέλτιστη λύση για το δήμο μας ήταν η δεύτερη, και αφού πληρούνταν οι προϋποθέσεις συνένωσης, από πολύ νωρίς άρχισαν οι συζητήσεις γι' αυτήν. Αεροφικά, τον τελευταίο καιρό, είδε το φέρε της δημοσιότητας το ενδεχόμενο ο δήμος μας να συμμετέχει στο δήμο Οραιοκάστρου μαζί με το δήμο Καλλιθέας. Αυτό επισυμοποιήθηκε και με το προσχέδιο που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών λίγο πριν, χωρίς να είναι κάτι οριστικό. Σε αυτό το διάστημα βέβαια κάποιοι που ήθελαν να θεωρηθεί το θέμα λήξαν και να παγιεωθεί αυτή η απόφαση, προσπάθησαν να κερδίσουν πόντους για τις ερχόμενες δημοτικές εκλογές του φεντινού πάρω. Η δυσαρέσκεια από τους δημότες μας ήταν μεγάλη και έτσι για να φανεί η απόψη του κοδιμού διανεργήματος άπτυπο δημιουργήματα.

Τα αποτελέσματα και τί ακολούθησε

Το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο (**πίνακας 1**). Η καταδίκη για το προδιαγραφόμενο μέλλον του δήμου, από τους ίδιους τους
Πίνακας 1

Α/Α	ΔΡΥΜΟΣ	ΛΗΤΗ	ΜΕΛ/ΧΩΡΙ	ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΣΗΡΟΣ ΛΑΧΑΝΑΣ	262	864	31	1157
ΩΡΑΙΟ-ΚΑΣΤΡΟ	68	36	20	124
ΣΥΝΟΛΟ	335 (5 Λευκά)	900	51	1986

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Tο BBC πριν από περίπου ένα μήνα είχε ένα τίτλο : «Το πιο «θεμιτόν» κράτος της Ευρώπης απέτυχε να κοψεί το ταινάρο». Ο Βρετανός δημοσιογράφος πριν καταλήξει στο αυμπέρασμα του φαίνεται να είχε επισκεφθεί την Ελλάδα γεγονός που το επιτέρω να μεταφέρει πιστά την ατμόσφαιρα που επικρατεί. Ανέφερε λοιπόν : «Παρά τις αρχικές τους προθέσεις για εφαρμογή του νέου νόμου, οι καταστατικάρχες ωθούνται στους πελάτες στην παρανομία. «Μας αρέσει το φαγότο σας, μας αρέσει η ατμόσφαιρα αλλά εάν δεν μας επιτρέπεται να καπνίσουμε όταν πάμε αλλού, λένε οι πελάτες, προβάλλοντας τα καπνίσματα ως αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα. Και σας διαβεβαίωνό τις τα πούρατα έχουν ακοινώς έταλ.

Στην αρχή οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους στην επιβατηγένετη είχαν ακριβεῖς επιλογές. Επίσημα σταθμούς ήταν οι μετρός και τα λεωφορεία, που διέθεταν υψηλές ποιότητας. Η παραγόμενη απόδοση ήταν υψηλή, καθώς η πλειονότητα των επιβατών ήταν άνθρωποι που έπλευσαν στην πόλη για να εργάσονται. Το μετρό ήταν η πιο γρήγορη σύγχρονη μέση μεταφοράς στην πόλη, μεταξύ των διαφορετικών σημείων της.

προσφέρομετο στα Ευρωπαϊκά σύστημα». Η Αθηναία είναι ότι μία επιτάχεψη σε κάποιο μπαρ ή σε εστιατόριο είναι αρκετή για να διαπιστώσει κάποιος ότι ο αντικαπιτανικός νόμος που είχε ψηφίσει ο πρώην υπουργός Δ. Αβραμόπουλος έχει γίνει... καπνός. Τιποταν δεν έχει αλλάξει και σχεδόν κανένα μαγάζι δεν τον εφαρμόζει. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση που επιτοκείται και σε πολλούς γύρωνας εργασίας.

καταστάσιου που επηρέπει και σε πολλούς, χωρίς εργάσιμη.

Οι επιστήμονες την αρμόδιας εθνικής συντονιστικής επιτροπής κατά του καπνίσματος εξήγουν ότι ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί επειδή υπάρχουν "παραμηράκια", γι" αυτό και όπως τονίσει ο πρόεδρος της επιπτώσεων των επιστημόνων, "πρέπει να αρθούν διαλέιταις οι εξαιρέσεις, γιατί αυτές αποτελούν το πρόβλημα".

Όπως δήλωσαν χτες τα μέλη της Επιτροπής, όσο η Ελλάδα δε βάζει «βέτο» στο κάπνισμα, εκτίθεται στο εξωτερικό και δείχνει

κατοίκους ήταν καθολική. Διστυχώς όμως, η κυβέρνηση παραβίασε το διάπτυμα δημόσιας διαβούλευσης για το χωρατικό και κατέθεσε ωρίτερα το νομοσχέδιο για ψήφιση. Κίνηση που θεωρήθηκε πολιτικά αναξίσπουτη και αθέμιτη. Το μόνο που μένει είναι να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Δήμος μας και μέσω των θεομκίων παραγόντων αλλά και ατομικά με τη δύναμη της ψήφο του. Για το μόνο που μπορούμε εμείς να δεσμευτούμε είναι ότι η επόμενη μέρα θα βρει τον Π.Σ.Δ. και πάλι εδώ να μάχεται για τα ιδανικά, τα οράματα και τις αρχές που οποίες υπηρετεί από το 1977.

**Τί άλλο όμως αλλάζει το σχέδιο νόμου
"Καλλικράτης";**

Ο "Καλλικράτης" στην ουσία αυτό που προσπαθεί να αλλάξει είναι ότι θέλει να δημιουργήσει λίγους μεγάλους δήμους και να μεταφέρει σε αυτούς αρμοδιότητες που μέχρι τώρα ανήκουν στον κεντρικό κρατικό μηχανισμό. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να χρηματοδοτήσει τους δήμους γιατί θα χρειαστούν επιπλέον πόρους. Οι περισσότεροι δήμοι, όμως, αυτή τη στιγμή χρωστάνε και απ' ότι φαίνεται το κράτος δεν μπορεί να τους χρηματοδοτήσει. Φάνεται ότι το εγχείριμπι είναι καταδικασμένο. Και γεννιέται η απορία: για ποιον λόγο γίνεται αυτή η μεταρρύθμιση; Κι αν το κράτος δεν μπορέσει να στηρίξει οικονομικά τους νέους δήμους, πώς θα βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι;

Από κει και πέρα, όμως, διαφαίνεται και ένα άλλο σημαντικό στοχείο. Αφού, με το νομοσχέδιο αυτό μεταφέρονται πάνω από 200 αρμόδιοτητες και οι δημοιοι συνενώνονται σε σημείο που ο δήμος θα μεωβαίνει στα 1/3, στην ουσία δημιουργούντα μικρούς κατά τόπους κυβερνήτες. Οπότε, η πιο άμεση μορφή εξουσίας, η δημοτική, απομακρύνεται υπερβολικά από τον μέσο πολιτικού. Σκεψθείτε πόσο δυσκίνητος θα είναι ένας δήμος με 20 δημοτικά διαιρείσματα και πάνω απομακρυμένος θα είναι ο πολίτης από την Δημοτική Αρχή. Μήτως όλο αυτό είναι μάταιο; Ποιους παρόγνωντες είναι αυτοί που καθιστούν την μεταρρύθμιση αυτής αναγκαία;

Ο απελευθερωμένος χρόνος και ο απελεύθερος άνθρωπος

Σε ένα από τα αριστουργήματα του Γεωργίου Βιζηνού, "Το μόνον της ζωής του ταξείδιον", ο παπούς αυτού συμπυκνώνει τον πόδο και την πίκα ανδρώπων που πολλά ήδελαν να κάνουν, πολλά ονειρεύεταν, ελάχιστα έπραξαν. Πολυγνώστης και ποιταξιδεμένος έμοιαζε ο παπούς στα δαματιμένα μάτια του εγγονού, ο παπούς που είχε ζυμώσει στο μυαλό του τον κάδωμ όλο αν και δεν ξέφυγε ποτέ από τον τόπο του. Ο ομφαλός της Γης ήταν για τον παπού ένα ύψωμα έξω από το χωριό του. Εκεί πήγαινε, καθόταν με τις ώρες κι ελευθέρων τη φαντασία του στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Το διηγήμα του ψυχοτόπου Βιζηνού είναι η ιστορία ζωής ενός ανδρώπου καλούσαντόν κι υποτακτικού στις βουλήσεις των άλλων, που είχε αυτοεκπαιδεύει να αποδρά από την πραγματικότητα βιθυνόμενος στα παραμύθια που τα έκτιζε ως αληθινά, έτσι ατα-ξειδεύτος που ήταν. Τελικώς, το μόνο της ζωής του ταξείδιον ήταν το φευγιό από τη ζωή. Του παπού δεν του έλειπε χρόνος, του έλειπε τόλμη. Τόλμη και φαντασία χρειάζεται σήμερα η διασείριση του λιγαστού ελεύθερου χρόνου για την πλειονότητα των εργαζομένων.

Από τα παιδιά του σχολείου με το υπερφορτω-μένο πρόγραμμα έως τον οικογενειάρχη με τις πολλαπλές υποχρεώσεις, το 24ωρο είναι μια επίπονη ανηφόρα. Η κατηφόρα του Σαββατοκύριακου δεν επαρκεί για να γεμίσουν τα πνευμόνια με καθαρό αέρα και να αδειάσει το μυαλό από οκοτούρες. Τα παιδιά μετά το σχολείο τρέχουν στο φροντιστήριο, στο κολύμπι, στο μπάσκετ, στο ωδείο. Οι γονείς πιστεύουν ότι γέννησαν ήρωες, όντα που υπορούν για μάθουν και γ' αντέξουν τα πάντα.

Από την άλλη, πρέσας ανεπιστρέπτη η εποχή που ο πατέρας γύριζε το μεσημέρι σπίτι με την εφημερίδα υπό μάλτη, για ζεστό φαγι και ξεκουράσια, τότε που ένας μισόδευς έφθανε για να πορευεται το νοικοκυριό. Ήώρα ο πατέρας μετά τη δουλειά πηγαίνει στην άλλη δουλειά ή κάνει υπερωρίες "για να μη λείψει τιποτα στα παιδιά". Η μάνα δουλεύει και αυτή και το απόγευμα τραβά άλλο γολυόδια, βουνόν ου πυκνωσέως μέσα κι έξω από το πότι. Στην αρχή κάθε χρόνου, πέρα από τις γκρίζες, βαρετές ανασκοπήσεις, ανακλαστικά έρχεται στον καθένα, σε άλλον για ώρες, σε άλλον για λίγα λεπτά ή για μια στιγμή, η προσωπική ανασκοπή. Συνωδύνται τότε όσα δεν πρόλαβα να κάνω, οι απόφεις χαρές που στέρησα στον κατά ένα χρόνο μεγαλύτερο εαυτό μου. Σκέφτομαι τους φίλους που δεν χόρτασα, τις κουβέντες που δεν πρόλαβα ή δεν τολμησα να εκπομπώ, τηλεφωνήματα σε παλιούς αγαπημένους που είχα δώσει όρκο να κάνω άλλα.

Η Ελλειψή ελεύθερου χρόνου, μάστιγα της εποχής και της ψυχής, δίνει όμως κι ένα τέλειο άλλοδι. Άλλοδι που αδωνώνει την απληστία, τη φιλαυτία, τη ζήλια γι' αυτά που έχει ο διπλανός και πρέπει να αποκτήσουμε κι εμείς. Ελάχιστοι όμως άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι πλούσιοι δε γίνουμε, αλλά γεμίσουμε την ψυχή μας με ωραίες εικόνες, εντυπώσεις, ωραία αισθήματα. Όσο ποι πολλά ήλιοβασιλέματα κλείδουμε στην ψυχή μας, τόσο περισσότερο πλούσιοι θα φύγουμε από τον κόσμο τούτο. Κι όλα αυτά προσφέρονται διψεύδην.

Ελευθέριος Λ. Βέτσιος

Ο Π.Σ.Δ. ευχαριστεί όλους όσους προσεφέραν οικονομική ενίσχυση στο Σύλλογο, για το διάστημα που η εφημερίδα καθυστέρησε να κυκλοφορούσε.