

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000

4ος χρόνος επανέκδοσης
φύλλο 20ο

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 2

E-mail: psdrimos@xoommail.com

ΔΙΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΥΜΟΥ. INTERNET: www.psdrimos.com - E-mail: psdrimos@xoommail.com
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΥΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ - Τ.Κ. 572 00

ΔΡΥΜΟΣ



Το Γυμνάσιο Δρυμού συμμετέχει στην ενοποίηση των χωρών της Ευρώπης.

Επιμέλεια: Ευαγγελία Ναστά

Με αφορμή τα εκπαιδευτικά προγράμματα ανταλλαγής μαθητών άνοιξε ο δρόμος για την δημιουργία της "Ευρώπης των εθνών" όπως αποκαλείται. Η αρχή της κατασκευής αυτού του δρόμου ήταν μία από τις καλύτερες που θα μπορούσε να επιτευχθεί. Έτσι δεκατέσσερις μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου και δύο μαθήτριες του Ενιαίου Λυκείου Δρυμού πήραν μέρος στο πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Η διοργάνωση της ανταλλαγής των μαθητών έγινε απ' το Γυμνάσιο Δρυμού και ειδικότερα υπ' ευθύνη του διευθυντή του σχολείου, κύριο Ελευθέριο Βέτιο.

Η έναρξη της ανταλλαγής αυτής έγινε στις 20 Μαρτίου του 2000 όταν στο αεροδρόμιο Μακεδονία αφίχθησαν οι δεκαέξι Ιταλοί μαθητές του Λυκείου της Domodossola 'Giorgio Spezia'. Οι μαθητές ηλικίας δεκαεπτά έως δεκαεννέα ετών στην διάρκεια της εβδομήμερης διαμονής τους στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα τρία χωριά της περιοχής μας Δρυμό - Λητή - Μελισσοχώρι, φιλοξενήθηκαν από τις οικογένειες των Ελλήνων μαθητών που πήραν μέρος στην ανταλλαγή. Υπεύθυνος της εκπαιδευτικής αυτής εκδρομής από την πλευρά των Ιταλών ήταν ο καθηγητής Λατινικών και αρχαίας φιλοσοφίας καθώς και ο υποδιευθυντής του Ιταλικού Λυκείου, Antonio Lista. Κατά τη διάρκεια της εβδομήμερης αυτής διαμονής τους, οι Ιταλοί μαθητές επισκεύθηκαν περιοχές της Χαλκιδικής όπου απόλαυσαν τις ομορφιές της χώρας μας, την αρχαία Πέλλα στην οποία είχαν άμεση επαφή με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τη πόλη της Θεσσαλονίκης στην οποία επισκέφθηκαν μουσεία και κτίσματα των οποίων η ιστορία έχει καταμετρήσει αρκετά χρόνια, καθώς επίσης γεύτηκαν και την έντονη νυχτερινή ζωή.

Επίσης οι μαθητές είχαν επαφή με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αφού συμμετείχαν σε μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών, Λατινικών και Αγγλικών. Ακόμα όλοι οι Ιταλοί μαθητές απόλαυσαν τον ελληνικό ήλιο μιας και προέρχονταν από χωριά κτισμένα στους πρόποδες των Άλπεων και την φιλοξενία όλων μας.

Αφού όμως αναφερόμαστε σε ανταλλαγή μαθητών δεν θα έλειπε και η επίσκεψη των ελλήνων μαθητών στην Ιταλία. Έτσι λοιπόν, στις 28 Μαρτίου 2000 οι συμμετέχοντες έλληνες μαθητές αποβίβασθηκαν στην Ιταλία. Τόπος διαμονής τους ήταν τα σπίτια των Ιταλών μαθητών τα οποία ήταν κτισμένα σε χωριά στους πρόποδες των Άλπεων - μιας από τις

καλύτερες περιοχές της Ιταλίας - και καταμετρούσαν συνολικά γύρω στους 80.000 κατοίκους. Το σχολείο της Domodossola το οποίο επισκεψήθηκαν οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου μας εξυπηρετούσε τα παιδιά της περιοχής των 80.000 κατοίκων. Διέθεται 30 τάξεις και ένα σύλλογο καθηγητών ο οποίος απαρτιζόταν από 60 μέλη. Εντύπωση στους έλληνες μαθητές έκανε η καθαριότητα, ο εξοπλισμός, η οργάνωση και η γραμματεία η οποία διευθετούσε πολύ καλά τα διοικητικά θέματα. Οι επισκέψεις των μαθητών και οι ξεναγήσεις σε διάφορα ιστορικά κτήρια και μέρη δεν έλειπαν. Οι Έλληνες μαθητές επισκέφθηκαν την πόλη του Μιλάνου, την λίμνη Maggiore που είναι η μεγαλύτερη της Ιταλίας και το νησάκι της το οποίο είχε να αναδείξει ιστορικά κτίσματα και δύο ορεινά χωριά των Άλπεων. Οι φιλοξενούμενοι μαθητές είχαν κάποιες μέρες τις εβδομήμερης διαμονής τους επαφή με το Ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο βρήκαν αξιόλογο. Οι καιρικές συνθήκες ήταν αρκετά καλές και ευνόησαν την εκδρομή. Εντύπωση στους μαθητές έκανε η αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στο θέατρο της πόλης όπου τραγούδησε η χορωδία της πόλης, χόρεψαν κάποια Ιταλικά συγκροτήματα και στο τέλος έγινε η απονομή δώρων από παράγοντες της πόλης. Επίσης ιδιαίτερη χαρά πήραν οι έλληνες μαθητές από τη φιλοξενία και τα δώρα των οικογενειών.

Τα ονόματα των μαθητών οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα είναι τα εξής: Ανωύρκαθη Αθανασία, Αγγελούδη Μαρία, Γαβότσης Αναστάσιος, Καμάρη Πηνελόπη, Κλέπκου Ελπίδα, Λιβέρης Χρήστος, Λογοθέτου Ελένη, Μάρου Ειρήνη, Μοδίτσι Πασχαλίνα, Μωράτη Αικατερίνη, Ναστάς Απόστολος, Ντότση Αγγελική, Νικου Μαρία, Ντουνούση Ευαγγελία, Παπαχριστοφόρου Νάντια, Χατζησαντσί-δου Αλεξία.

Τα ονόματα των καθηγητών είναι: Βέτιος Ελευθέριος, Μαυρουδή Μαγδαληνή.

Επιλογικά, η 'εκπαίδευση εκτός συνόρων' συμμετέχει στον εμπλουτισμό των γνώσεων από τους μαθητές, ενισχύει τη κοινωνικότητα και την φιλοξενία καθώς δίνει ευχάριστες στιγμές και εμπειρίες στους συμμετέχοντες. Επίσης δημιουργούνται φιλίες και συναισθήματα που φυλάσσονται στις καρδιές των εφήβων αυτών για πάντα. Ας ελπίσουμε στο μέλλον να υπάρξουν και άλλες τέτοιες αξιόπαινες προσπάθειες οι οποίες τιμούν το Γυμνάσιο της περιοχής μας.